

DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in De Lier.



Opvang is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.

Van 7.30 tot 18.00 uur.



Anneke van Dijk

Mijn naam is Anneke. Ik woon in De Lier. Sinds 2019 ben ik met veel plezier gastouder. Ik heb drie volwassen kinderen en een kleinzoon. Mijn hobby's zijn wandelen, taarten maken, lezen, bloemschikken. De samenwerking met Kwest vind ik super fijn. Met de kinderen ga ik knutselen, boekjes lezen, bakken, puzzelen, en buiten spelen. Soms gaan we op stap naar een speeltuin, kinderboerderij, voorstellingen enz. Ik vind het heerlijk om kinderen te zien groeien en ontwikkelen. Ieder kind op zijn eigen tempo. Het is belangrijk dat een kind zich bij mij veilig en thuis voelt. Ik geef ze graag liefde en aandacht. Kom gerust eens een keer kijken, onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers gebakken door de kinderen.

