

DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in Naaldwijk.



Opvang is mogelijk op maandag, dinsdag, en donderdag van 08.00 tot 18.00 uur.



Hoi, ik ben Isabel Martinus en ben al sinds 2007 gastouder via Kwest. Hiervoor heb ik altijd in een kinderdagverblijf gewerkt, dus heb de nodige ervaring. Nu heb ik mijn eigen opvang, VillaBo, waar ik trots op ben. Ik vind het superleuk om met kinderen om te gaan en geniet ervan om hun te zien groeien en ontwikkelen in de tijd dat ze bij mij zijn. Elk kind kan hier zichzelf zijn. Ik bied ze ruimte om te spelen en geef ze de persoonlijke liefde en aandacht.

In mijn vrije tijd sport ik graag en breng tijd door met mijn gezin.
Kom gezellig eens langs! Groetjes Isabel



Isabel Martinus