

DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in De Lier.



Opvang is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.

Van 7.00 tot 17.00 uur (Tijden in overleg).



Ik vind het fijn om iedere dag naar buiten te gaan om te wandelen, in de speeltuin spelen, naar de boerderij, bos, boodschapje naar dorp, andere kindjes ophalen bij school. Tevens als het wat slechter weer is zoeken we een ander uitje op, bijv. een binnenspeeltuin of een dierentuin.

Ik vind het leuk om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en zal ze helpen daar waar nodig is. Ik vind kinderen en de uitspraken die ze doen mooi, eerlijk, oprecht maar vooral de kinderen zelf vind ik erg gezellig.

Kom jij gezellig bij ons spelen?



Laura Solleveld