

DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in Naaldwijk.



Opvang is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag.

Van 07:30 tot 17:30 uur.



Linda Zwaartman



Ik ben sinds 2010 gastouder, en daarvoor al sinds 1994 in de kinderopvang. Mijn eigen opvang typeer ik als “dat ik bijna alles doe wat ouders ook kunnen doen met hun kind”, alleen ik doe het met 5 kinderen 😊. Ik ga graag in de ochtend op pad en dit doe ik vaak met gastouder Margreet, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of naar de natuurspeeltuin. De kinderen krijgen veel ruimte om zelf te ontdekken, te spelen met elkaar en te ontwikkelen in hun eigen tempo. Uiteraard begeleid ik de kinderen in hun volledige ontwikkeling. Ik blijf het een mooi en bijzonder proces vinden hoe kinderen hier binnenkomen als baby en weggaan als kleuter!