

DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in De Lier.



Opvang is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag
Van 7.00 tot 18.00 uur.



Marianne van der Wel



Hallo, ik ben Marianne. Sinds 2005 ben ik gastouder. Thuis heb ik nog 1 dochter, daarnaast heb ik 2 uitwonende kinderen en ik ben alweer bijna 25 jaar getrouwd. Op de opvangdagen hebben we een vast ritme: we eten fruit, we gaan naar buiten, lekker ravotten in de speeltuin. Even geitjes kijken op de boerderij. Ook gaan we graag een dagje uit naar de binnenspeeltuin, de bibliotheek en de kinderboerderijen in de naburige dorpen. Tussen de middag eten we brood en daarna gaan we rusten of slapen. Na de slaapjes drinken en eten we wat, lezen we een boekje en spelen we spelletjes. Het lijkt me leuk om jou te zien!

