

# DIT BEN IK!



Ik bied opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.



Mijn huis staat in De Lier.



Opvang is mogelijk op maandag, donderdag en vrijdag.



Tamara van Duijn



Binnen en buiten spelen is wat wij het liefste doen. We gaan naar de speeltuin, het bos, strand of spelen in de tuin. Binnen maken we muziek, lezen boekjes, knutselen en werken in een werkboekje. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ze leren door zelf te ontdekken. Duidelijkheid, structuur, rust, maar ook af en toe gekkigheid vind ik heel erg belangrijk. Ik ben een warm, enthousiast, actief en ondernemend persoon. Naast mijn werk als gastouder, werk ik als ZZP-er in de ambulante jeugdzorg. Verder verdiep ik mij in mijn werk en volg daarom een opleiding kinderpsychologie/kindercoaching.

